

Ontmoetingsavond met Jos Douma

Jos Douma (1968) is predikant van de Plantagekerk (GKv) in Zwolle en auteur van boeken op het gebied van spiritualiteit en kerk zijn. Daarnaast doceert hij het vak Christelijke Spiritualiteit aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven en is hij betrokken bij de Master Christelijke Spiritualiteit die in september 2020 start aan de Theologische Universiteit in Kampen.

Al vele jaren is hij intensief bezig met lectio divina als contemplatieve manier van Bijbellesen. Hij heeft ook een voorliefde voor de Moderne Devotie en voor Thomas a Kempis.

Op 21 april neemt hij de ons mee in een contemplatieve lezing van de eerste paragraaf van Boek II van De Naveling van Christus dat begint met deze zinnen: 'Het rijk van God is in uw binnenste', zegt de Heer. Keer met heel uw hart tot de Heer en laat deze armzalige wereld; dan zal uw ziel rust vinden. Leer de uiterlijke dingen versmaden en u wijden aan de dingen van binnen: dan zult u het rijk van God in u zien komen.'

